

IETS OM GOEDGEMAAKT TE WORDEN

Wanneer een mens zondigt en dat toch niet wil belijden, of wanneer bij het beleden heeft en zich niet echt schaamt of zich geschaamd heeft en weer tot dezelfde zonde terugkeert, zoals de hond tot zijn uitspuwsel, is dat des te erger. Wat moet het kwaad dan diep in zijn zedelijke natuur zitten, dan moet hij wel heel erg verdorven zijn omdat hij absoluut niet gevoelt dat zonde zónde is! Wanneer een mens heeft gezondigd en dat weet, en hij diep berouw heeft en het kwaad belijdt, hebben we nog hoop voor hem. Ten slotte heeft de man nog goede dingen; in hem is levensvatbaarheid die de ziekte zal uitbannen. Maar wanneer de boosdoener, die zonder motief een ernstige overtreding heeft begaan, er geen moment aan denkt om zijn zonde te erkennen, maar rustig de zonde opnieuw bedrijft, ach, wat is er dan nog voor goeds in hem? Is hij niet door en door slecht? Welnu, zo bent u.

Als het tussen u en God ook maar enigszins in orde zou zijn, zou u aan de voeten van uw Vader vallen en pas dan opstaan wanneer u vergeving zou hebben ontvangen. Uw tranen zouden dag en nacht vloeien totdat u zeker wist dat u vergeving had ontvangen. Maar aangezien het u toeschijnt dat uw hart zo hard is als beton en als een molensteen die niets voelt, dan is er genezing nodig en u schijnt juist de persoon te zijn die Christus kwam verlossen, want Hij is niet gekomen om rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering te roepen, niet om diegenen te verlossen die geen genezing nodig hadden, maar om mensen zoals u te genezen, mensen die in zeer grote nood verkeren.

U zegt zelf dat u *onbekwaam bent om te bidden*, en daarmee bewijst u dat u genezing nodig hebt. De laatste tijd probeert u te bidden en u zou willen dat u dat kon. U zet zich ertoe aan op uw knieën te gaan, maar uw hart spreekt niet met God. Een vreselijke angst bekruipt u, of lichtzinnige en ijdele gedachten leiden u af. "Ach", heeft u gezegd, "ik zou duizend gulden willen geven voor één traan van berouw; ik zou mijn ogen willen uitrukken als ik net als de tollenaar tot God zou kunnen roepen: "God, wees mij arme zondaar genadig." Ooit eens dacht ik dat bidden de gemakkelijkste zaak ter wereld was, maar nu kom ik er achter, dat ik niet bij machte ben een oprecht gebed te doen." U die van een stomme duivel en ook van al uw andere duivelen bezeten bent en onbekwaam bent om om genade te roepen, heeft genezing nodig. Het staat er droevig met u voor. U moet genezen woelen en ik blijf steeds weer zeggen: "Hij genas hen die genezing, nodig hadden." Waarom zon Hij u niet genezen?

Maar u vertelt mij dar uw gevoelens, uw verlangens om het goede te doen, heel vaak bekoelen. Misschien meent u het oprecht, maar morgen kunt u net zo onverschillig zijn als altijd. Onlangs ging u in uw binnenkamer en worstelde u met God, maar een verleiding kruiste uw pad en u dacht helemaal niet aan goddelijke zaken, alsof er nooit enig besef van de waarde ervan in u was ontwaakt. Ach, dat bewijst dat u genezing nodig hebt. U bent werkelijk ongelukkig wanneer u met de eeuwigheid licht

omspringt, wanneer u met de dood en het oordeel spot, en wanneer u gerust bent terwijl u in gevaar van de hel bent - uw hart heeft inderdaad genezing nodig. En hoewel het mij verdriet doet dat u in zo'n toestand verkeert, ben ik toch blij dat ik erbij kan zeggen: "Hij genas diegenen die genezing nodig hadden."

Hoewel u weet dat uw toestand ernstig is, begint u bij tijden uzelf min of meer te beklagen en probeert u zich in Gods ogen te rechtvaardigen. U zegt: "Ik heb berouw gehad, of ik heb geprobeerd berouw te hebben; ik heb gebeden, of ik heb geprobeerd te bidden; ik heb al het mogelijke gedaan om verlost te worden en God wil mij niet verlossen." Dat betekent dat u de schuld van uw vervloeking op God werpt en doet alsof u rechtvaardig in Zijn ogen bent." U weet dat dit verkeerd is. Als u niet zalig wordt komt dat omdat u niet in Christus wilt geloven. Daarop zit het vast en dat is het enige probleem. God is niet de oorzaak van uw vervloeking, maar u zélf. Uw eigen weerbarstige verdorvenheid om niet in Christus te geloven maakt dat u veroemd moet worden. Maar aangezien u zo goddeloos bent dat u uzelf durft te verontschuldigen, hebt u echt genezing nodig, u moet dringend gered worden. Anderzijds vervalt u zodra u zich aldus verontschuldigd heeft, onmiddellijk in het tegenovergestelde uiterste. U verklaart dat u zó gezondigd heeft dat er geen hoop meer voor u is, dat u verdient nu in de hel te zijn, en dat God u nooit kan vergeven. U ontkent Gods genade, u loochent Gods macht om u te vergeven en te reinigen. U trekt zich van Gods Woord niets aan en u maakt Hem voor een leugenaar uit.

Wanneer Hij u zegt dat u, als u in Jezus gelooft, vrede zult vinden, zegt u Hem dat er onmogelijk enige vrede voor u kan zijn. Wanneer Hij u eraan herinnert dat Hij er nog nooit één heeft afgewezen, dan geeft u zijdelings te kennen dat Hij u zal weigeren. Zo krenkt u de Goddelijke Majesteit door de waarachtigheid en getrouwheid van God te loochenen. U heeft werkelijk genezing nodig wanneer u zich door zondige wanhoop laat overmeesteren. U bent erg ziek, doodziek, maar ik ben blij dat ik weet dat u nog steeds onder diegenen bent die Jezus kan genezen. Hij kwam tot hen die genezing nodig hadden, en u kunt niet ontkennen dat u één van hen bent. Wel, zelfs satan zelf zal niet zo onbeschaamd zijn u te vertellen dat u geen genezing nodig hebt. Ach, wierp u zich maar in de armen van de Zaligmaker en probeerde u eens u niet goed voor te doen, maar alles te belijden waarvan ik u beschuldigd heb, en u vervolgens als zondaar toe te vertrouwen aan dat Lam Gods Dat de zonde der wereld wegneemt.

Vergeet niet dat u genezing nodig heeft, want tenzij u van deze zonden en van alle zondige neigingen en gedachten genezen wordt, zult u zo waarlijk als u leeft in de hel geworpen worden. Ik ken geen waarheid die ik met zoveel verdriet verkondig als deze, niet dat zondaren veroemd zullen worden, hoe verschrikkelijk de waarheid hiervan ook is, maar dat *ontwaakte* zondaren veroemd zullen worden, tenzij ze in Jezus geloven. U moet geen Christus uit uw tranen maken, u moet geen zekerheid zoeken te vinden in uw bittere gedachten en wrede vertwijfelingen. Tenzij u gelooft zult u nimmer bevestigd worden. U kunt overtuigd zijn van zonde, gerechtigheid en

oordeel, maar tenzij u tot Christus komt zullen deze overtuigingen alleen maar een voorspel zijn van uw ondergang. U noemt uzelf een zoeker, maar tenzij u een vinder bent, bent u een vijand van God en is God elke dag vertoornd op u. Ik heb, hoe teer en gebroken van hart u ook moge zijn, geen ander alternatief dan dit: geloof en leef. Weigert u te geloven, dan moet u omkomen, want uw gebrokenheid en tranen en zogenaamd berouw kunnen nooit de plaats van Christus innemen. U moet geloof in Jezus hebben, of u moet eeuwig omkomen.

Ik behoef niet op uw toestand in te gaan. Bedenk dat Jezus iemand in een vergelijkbare situatie als de uwe heeft gered. Uw toestand mag voor u bijzonder ongewoon lijken, maar u zult ergens in het Nieuwe Testament een situatie vinden die even zonderling is als de uwe. U zegt mij dat u vol zonde bent. Wierp Hij niet zeven duivelen uit Maria Magdalena? Ja, maar uw zonde schijnt zelfs groter te zijn dan zeven duivelen. Dreef Hij niet een heel leger duivelen uit de bezetene van Gadara? U zegt mij dat u niet kunt bidden, maar Hij genas iemand die van een stomme geest bezeten was. U voelt zich verhard en ongevoelig, maar Hij wierp een doofstomme geest uit. U zegt mij dat u niet kunt geloven. De man met de verdorde arm kon ook niet geloven en kon ook zijn arm niet uitstrekken, maar toen Jezus hem dat beval deed Hij het. U zegt mij dat u dood in zonden bent, maar Jezus maakte zelfs de doden levend. Uw situatie kan niet zo erg zijn of er is een gelijkwaardige situatie geweest en Christus heeft iets dergelijks overwonnen.

Denk er nogmaals aan, Christus kan u verlossen, want er is in de wereld geen enkel bewijs en ook is ons door overlevering geen enkel geval bekend waarin Jezus tekortschoot. Als ik ergens op mijn zwerftochten een ziel zou ontmoeten die zich op Christus alleen had geworpen en toch geen vergeving had ontvangen - als er in de hel één ziel gevonden zou kunnen worden die steunde op het kostbaar bloed en geen verlossing vond, dan zouden we het Evangelie met recht kunnen opbergen en ons er niet langer in verlustigen. Maar aangezien dat nooit is voorgekomen - en nooit zal voorkomen - zult u niet de eerste uitzondering zijn. Als u tot Christus komt - en tot Hem komen betekent alleen Hem volkomen en eenvoudig vertrouwen - kunt u niet omkomen, want Hij heeft gezegd: "Wie tot Mij komt zal ik geenszins uitwerpen." Zal Hij een leugenaar blijken te zijn? Durft u dat te denken? O, kom, want Hij kan u niet uitwerpen. Bedenk een ogenblik, zondaar, en dat moge u troosten: Hij Wie ik u verkondig als de Genezer van uw ziel, is God. Wat kan er bij God onmogelijk zijn? Welke zonde kan Hij, Die God is over alles, niet vergeven? Als een engel uw zonden zou moeten vergeven zouden die wel eens alle macht van Gabriël te boven kunnen gaan. Maar het is Immanuël, God met ons, Die gekomen is om zalig te maken.

Bovendien mag u niet aan Zijn gewilligheid twijfelen. Heeft u van Hem gehoord - van Hem Die God was en Mens werd?

*Hij was zo teder als een vrouw,
Zijn hart is gemaakt van tederheid,
Het loopt over van liefde.*

Het was Hem niet eigen om hard te zijn. Wat zei Hij toen de vrouw die op heterdaad werd betrapt tot Hem gebracht werd? "Zo veroordeel Ik u ook niet; ga heen en zondig niet meer." Men zei van Hem: "Deze Mens ontvangt de zondaars, en eet met hen", en Hij is, nu Hij Boven regeert, niet veranderd. Hij is even gewillig zondaars te ontvangen als toen Hij hier beneden was. Was de verzoening een verzinsel? Was de dood van de eeuwige Zoon van God vergeefs? Er moet kracht genoeg in zijn om de zonde weg te nemen. Kom en was u, kom en was u, u die walgelijk van en besmet bent met de zonde, kom en was u, en u zult terstond reiniging ontvangen zodra u door het geloof Zijn reinigend bloed aanraakt.

Jezus vraagt uw vertrouwen. Hij is het waard, geef het Hem. U hebt genezing nodig. Hij kwam om diegenen te genezen die genezing nodig hebben. Hij kan u genezen. Wat moet er gedaan worden opdat u genezen zult worden, opdat al uw zonden vergeven zullen worden en uzelf gered zult worden? Alles wat gedaan moet worden is zelf niets meer doen en Hem het voor u laten doen; het niet meer van uzelf of van anderen verwachten en eenvoudig komen en uzelf op Hem werpen.

Ach", zegt u, "maar ik kan niet geloven." Kan niet geloven? Weet u wel wat u doet? U maakt Hem tot een leugenaar. Als u iemand vertelt: "Ik kan u niet geloven", zegt u daarmee niets anders dan: "U bent een leugenaar." O, u zult dat toch niet van Christus durven te zeggen? Nee, mijn vriend, ik neem u bij de hand en zeg het anders - *u móet Hem geloven*. Hij is God, durft u aan Hem te twijfelen? Hij stierf voor zondaren. Kunt u aan de kracht van Zijn bloed twijfelen? Zult u Hem beledigen door Zijn Woord niet te geloven? "O nee", zegt u, "ik voel dat ik moet geloven, ik moet Hem vertrouwen. Maar stel dat mijn vertrouwen niet het oprechte vertrouwen is? Stel dat het een natuurlijk vertrouwen is?" Ach, mijn vriend, een ootmoedig vertrouwen in Jezus is een zaak die nimmer op natuurlijke grond groeit. Want wanneer een arme ziel tot Christus komt en in Hem gelooft, is dat altijd de vrucht van de Geest. Hierover hoeft u geen vraag te stellen. Dat deed de duivel nooit. De natuur alleen heeft een mens nooit van zichzelf ontledigd en hem tot Christus gebracht. Maak u zich wat dat betreft geen zorgen. "Maar", zegt iemand, "de Geest moet mij leiden om Hem te geloven!" Ja, maar u kunt de Geest niet zien. Zijn werk is een verborgenheid en een mysterie. Wat u moet doen is in Jezus geloven. Daar staat Hij, God en toch een lijdende Mens, Die verzoening doet, en Hij zegt u dat u, indien u Hem vertrouwt, gered zult worden. U moet Hem vertrouwen. U mag niet aan Hem twijfelen. Waarom zou u? Wat heeft Hij gedaan dat u aan Hem doet twijfelen?

Geloof het ware getuigenis

God heeft Zijn Zoon gegeven.

En als u Hem vertrouwt hoeft u niet te vragen waar uw geloof vandaan kwam. Het moet van de Heilige Geest zijn, Die in Zijn werkingen niet gezien wordt, want Hij werkt waar Hij wil. U ziet de vrucht van Zijn werk, en dat is voor u genoeg. Geloof u dat Jezus de Christus is? Zo ja, dan bent u uit God geboren. Als u zich, of u nu zinkt of zwemt, op Hem hebt geworpen, bent u gered.

We hebben gelezen hoe een man gered en niet neergeschoten werd. Hij was in een Spaans hof veroordeeld, maar omdat hij een Amerikaans burger en ook van Engelse afkomst was, kwamen de consuls van beide landen tussenbeide en verklaarden dat de Spaanse autoriteiten niet de macht hadden hem ter dood te veroordelen. En wat deden ze om zijn leven veilig te stellen? Ze wikkelden hem in hun vlaggen, bedekten hem met de Engelse en Amerikaanse vlag en daagden de beulen uit. "Nu, doe een schot als u durft, want als u dat doet tart u de naties die deze beide vlaggen vertegenwoordigen, en u zult de macht van deze twee grote naties op u brengen." Daar stond de man, en vóór hem de soldaten, en hoewel één schot een einde aan zijn leven had kunnen maken, was hij niettemin even onkwetsbaar als wanneer hij een mantel van drie lagen staal aangehad zou hebben. Evenzo heeft Jezus Christus mijn arme, schuldige ziel genomen vanaf het moment dat ik in Hem geloofde en om mij heen de bebloede vlag van Zijn verzoenend offer gewikkeld, en voordat God mij, of elke andere ziel die in de verzoening gewikkeld is, kan doden, moet Hij Zijn Zoon beledigen en Zijn offer versmaden. En dat zal Hij nooit doen, geprezen zij Zijn Naam.

C.H. Spurgeon